

RUDI HAKVOORT

ONBIJBELS DAGBOEK

BIZARRE EN WONDERLIJKE
UITSPRAKEN UIT DE BIJBEL

Tweede druk



Tweede druk, 2012

© Uitgeverij Kok, Utrecht, 2010

Postbus 13288

3507 LG Utrecht

www.kok.nl

Omslagontwerp: Lucas Reinds

Ontwerp binnenwerk: www.garage-bno.nl

ISBN 978 90 435 1836 9

NUR 707

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

Voorwoord door ds. Arie van der Veer 6

Lachwekkend 8

Geleend 9

Een gat in de grond 10

(On)eerlijk? 11

Zwijn... 12

Bloot 13

God en de fiscus 14

Durf je wel? 15

Links en rechts 16

Neus 17

Puzzelen 18

Ladder 19

Odi et amo 20

Na-apers 21

Zomaar een voorbeeld 22

Baas boven baas 23

De upper class 24

Jong 25

Drama 26

Rekenles 27

Seksuele opvoeding 28

Met de benen op tafel 29

Te laat 30

Diner 31

Kennis en wijsheid 32

153 33

Van ruilen komt huilen 34

Bang voor spoken? 35

Luiwammes 36

Oogtransplantatie 37

Ooievaar 38

Ontmaskerd 39

Ochtendhumeur 40

Bruidsschat 41

Veren maken de vogel 42

Splinter en balk 43

Klachtenloket 44

Een weggevertje 45

Aanranding? 46

Geen plaats in de
herberg 47

Gejammer en geknars 48

Wie is de baas? 49

In de leeuwenkuil 50

Primus inter pares 51

Honden niet toegestaan 52

Jong en oud 53

Het duveltje in het
doosje 54

Twee maten? 55

Thuis 56

Nat 57
Wakker worden! 58
Nachtrust 59
Doof en blind? 60
Kiezen 61
Zo spreekt de Here 62
Je bent gestoord! 63
Namen 64
Wie roept daar? 65
Vlieg het dak op! 66
Engel 67
Jodenhaat 68
Wie is de ezel? 69
Taxonomie 70
Prijsschieten 71
Moedermelk 72
Vergeet mijn jas niet! 73
Mislukking 74
Uitverkoren 75
Geen flauw idee 76
Oliebolf 77
Ieder zijn ding 78
Donder en bliksem 79
Praatjesmakers 80
Kies je zerk 81
Het mes erin! 82
Handel met voorkennis 83
De Grote Plof 84
Dief 85
Bemoediging 86
 $1 + 1 = 2$ 87
In de aanbieding 88
Bedankt, pa! 89
Google maps 90
Domper 91
Koppig 92
Opleuken 93
Een berenhap 94
Hij heeft het gedaan! 95
The beauty and the
beast 96
Vossenjacht 97
Spiegeltje, spiegeltje aan
de wand 98
Foutje 99
Waarom? 100
<Gecensureerd> 101
Een oogje dichtdoen 102
Survival 103
Een slimme vondst 104
Profetie 105
Wie snurkt daar? 106
Als bij toverslag 107
Hoge nood 108
Je geld of je leven! 109
Opgezadeld 110
Wasmiddel 111
Rente 112
Geliefde vegetariër, 113
Eerlijk delen 114
Sjans 115
Muilkorf 116
En het goede antwoord
is... 117
Naar het café 118
Orgie 119
Ramptoerist 120
In memoriam 121
Apen en pauwen 122
Slim 123
Mug en kameel 124
Wat is uw prijs? 125
Tegoedbon 126
Pi 127
Concurrente 128
Hoge pieten 129
Smoesjes 130
Verkiezingen 131

Grasmaaiers 132
Leugentje? 133
Hakselaar 134
Onanie 135
Ongelooflijk 136
Rampspoed 137
Religieuze spionage 138
Bloeddonor 139
Fabeltje 140
Israëls nieuwsblad 141
Dwaas 142
Daar zit een luchtje aan 143
Onzin 144
Dating site 145
In vuur en vlam 146
Een wet van Meden en
Perzen 147
Ikku zelluf doen 148
Nummer drie 149
Grafschennis 150
Collectezak 151
Kikkers 152
Hoogtevrees? 153
Dikzak 154
Graag even
afrekenen... 155
De slaap der
rechtvaardigen 156
Inzicht 157
Sprookje 158
Normen en waarden 159
Geblaat 160
Bezoek 161
Kinderwens 162
Leeuwengevecht 163
Incest 164
Mammie 165
Goocheltruc 166
Glazen bol 167
666 168
Bij de ballen 169
Te koop 170
Wegrestaurant 171
Surprise... 172
Desillusie 173
Inruilactie 174
Moeilijk 175
Stamboom 176
Krakkemikkig 177
Vrouw Justitia 178
Loop naar de hel! 179
Mannetjesputter 180
Tweede kans? 181
Spreken is zilver... 182
Welterusten! 183
Verkering 184
Nacht 185
Dokter! 186
Jaloers? 187
Foetsie 188
Vallende sterren 189
Zomer, herfst, winter,
lente 190

Voorwoord

Rudi Hakvoort gaat problemen niet uit de weg. Al eerder durfde hij het aan om een boek over het lijden te schrijven. Nadenken over God en het lijden doen vele mensen. Maar schrijven veel minder. Wat moet je schrijven?

Wie een moeilijke vraag stelt, moet ook antwoord durven geven.

En dat doet Rudi Hakvoort ook in zijn nieuwe boek. Hij heeft het boek als titel meegegeven *Onbijbels Dagboek*. De ondertitel is 'bizarre en wonderlijke uitspraken uit de Bijbel'.

Dominees schrijven meditaties. Ik zou de stukjes van Rudi Hakvoort columns willen noemen. Kort en krachtig. Ze bevatten niet in de eerste plaats een uitleg van het Bijbelgedeelte en daarbij een keurige toepassing. Nee, het zijn vragen, die u/jij en ik gesteld zouden kunnen hebben bij het lezen van de Bijbel. Vragen vooral van mensen, die minder geneigd zijn de Bijbel voor zoete koek aan te nemen.

Het zouden vragen en opmerkingen van een puber kunnen zijn. Of van iemand die altijd al moeite had met de Bijbel. Rudi verwoordt ze en voorziet ze van zijn commentaar. Een antwoord bevatten ze niet altijd. Maar wel genoeg stof tot nadenken.

Het zijn heel aparte stukjes. Geschikt voor jong en oud. Ze roepen soms ook tegenspraak op. En vooral: ze houden ons een spiegel voor.

Rudi Hakvoort is geen theoloog. Maar daarom zijn zijn plaagstootjes niet minder Bijbels. Grappig is hoe zijn stukjes toch zo nu en dan verraden dat hij ingenieur in de Technische Natuurkunde is. Soms heeft hij dan ook de neiging om even tussen de regels door te schrijven hoe het 'echt' zit.

Een niet-alledaags dagboek.
Geschikt voor gewone mensen.
Zijn vragen zijn onze vragen.
Over zijn antwoorden mag u nadenken.

Ds. Arie van der Veer

■ Lachwekkend

'God maakt dat ik kan lachen,' zei Sara, 'en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen.' (Genesis 21:6)

Voor wie denkt dat de Bijbel alleen serieus is, vormt dit vast een schokkende tekst. Want ook in de Bijbel wordt gelachen – al zouden we dat niet direct denken. Als eerste voorbeeld kunnen we geloofshelden als Abraham en Sara noemen. Zij worden door God verrast met de geboorte van hun zoon Isaak – inderdaad een vrolijke gebeurtenis als we bedenken dat Abraham inmiddels 100 jaar oud is.

Daarnaast noemt de Bijbel het lachen van dwazen. Dat is weliswaar leeg en inhoudsloos – “zoals de dorens knetteren onder de pot, zo knettert het lachen van de dwaas” (Prediker 7:6) – maar het wordt wel genoemd. En wij lachen met de dwazen mee, omdat zij denken dat ze wijs zijn. Ten derde lacht God Zelf ook! Hij die in de hemel troont, lacht om de volken die op

aarde tegen Hem razen (Psalm 2:4). Hij spot met hen, want wie kan het tegen de Almachtige opnemen?

En ten slotte is er de vrolijkheid van het heil. “Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen”, belooft de Heer Jezus (Lucas 6:21). Zullen we in de hemel lachen? Ik twijfel er niet aan! “Met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op!” (Psalm 30:6).

■ Geleend

Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los en viel in het water. 'Wat nu, heer!' riep hij uit. 'Ik had hem te leen!' (2 Koningen 6:5)

Je hebt van die dagen dat alles tegenzit. 's Ochtends sta je op en dient de gelegenheid zich aan voor een goede daad. Elisa's huis blijkt te klein. Waarschijnlijk gaat het hierbij niet om zijn woonhuis, maar om de 'profetenschool': het opleidingscentrum voor de nieuwe generatie. Enthousiast als je bent, besluit je met je collega-studenten de handen uit de mouwen te steken. Jij bent echter zo slim om hiertoe eerst een bijl te ritselen – geen overbodige luxe bij het omhakken van bomen.

Maar dan gaat er wat mis. Bij het houthakken vliegt het ijzer van de bijl. Plons, in de Jordaan... Vandaag zouden we naar de bouwmarkt rijden en voor een paar tientjes het probleem oplossen. Vroeger niet. Het is dan wel al de 'ijzertijd' – uit het rijtje: steentijd, bronstijd, ijzertijd – maar ijzer is nog wel

degelijk schaars. Zoals te doen gebruikelijk is, zinkt het ijzeren blad direct naar de bodem van de Jordaan. Het probleem is dat de bijl niet van jou is. Oeps! Het pronken met geleende veren is voorbij...

Gelukkig heeft de profeet begrip. Al in de wet van Mozes was bepaald dat men er niet voor verantwoordelijk kan worden gehouden als het ijzer van een bijl vliegt: als iemand erdoor wordt geraakt, krijgt men toegang tot een vrijstad (Deuteronomium 19:5). Nu doet de profeet de bijl weer verschijnen! Hij gooit een hout in de Jordaan en het ijzer komt eruit. Een wonder! Voorkomt God dat er dingen fout gaan? Dat niet. Maar Hij staat wel klaar om ons te helpen.

■ Een gat in de grond

U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen te bedekken. (Deuteronomium 23:14)

Merkwaardige teksten staan er soms in de Bijbel. Waarom geeft God instructies over de aard van Israëls sanitaire stops? Elke Israëliet moet een graafinstrument bij zich dragen – een ‘schep’ in de NBG-vertaling, een ‘tentpin’ in de Nieuwe Bijbelvertaling – om eerst enkele voorbereidingen te treffen voordat de grote boodschap gedaan kan worden. Natuurlijk heel hygiënisch. Maar is dat waar het God om gaat?

Het vers erop geeft de verklaring: De **HERE** is óók in het tentenkamp van de Israëlieten aanwezig. En Gods aanwezigheid vereist reinheid! Wat dat betreft zijn alle mensen gelijk: “Koning, keizer, admiraal, één ding doen we allemaal...” We kunnen nog zo’n hoge dunk van onszelf hebben, we zijn en blijven gewoon mensen. Hoe kunnen wij dan voor de **HERE** verschijnen? Als we oog in oog met

Hem staan, wordt duidelijk wat we waard zijn. Wij kunnen in eigen kracht niets waardevols voortbrengen. En wat we produceren, kunnen we maar het beste begraven...

Alleen als we verlost zijn door Jezus Christus kunnen we iets goeds voortbrengen. Alleen dan ontstaat de ‘vrucht van de Geest’. We zijn van Gods genade afhankelijk om voor Hem aangenaam te zijn! Een diepgravende les...

■ (On)eerlijk?

Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: "En u, hoeveel bent u schuldig?" "Honderd balen graan," luidde het antwoord. De rentmeester zei: "Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van." En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. (Lucas 16:7-8)

We fronsen onze wenkbrauwen als we dit lezen. De rentmeester dreigt uit zijn functie te worden ontheven, maar roept dan snel alle schuldenaars van zijn meester bij zich. Vervolgens stelt hij de vorderingen naar beneden bij. Hij geeft dus geld weg, terwijl het niet eens zijn eigen geld is maar dat van zijn meester! Want, denkt de man, als ik hen een beetje mats, helpen ze mij zo meteen ook...

Wat een boef, denken wij! Wat een slimme man, denkt zijn meester. Huh? Missen we iets? De meester wordt toch beroofd?

Er zijn verschillende verklaringen gegeven voor deze (moeilijke) gelijkenis. Eén mogelijke uitleg is dat het schuldbewijs oorspronkelijk voor een hoger bedrag was opgesteld dan nodig. De achtergrond zou zijn dat men geen

rente mocht vragen. Dat werd gecompenseerd door een hoger leenbedrag te noteren dan daadwerkelijk was meegegeven. Maar misschien had de rentmeester de bedragen wel extra verhoogd met een commissie voor zichzelf – die hij nu uit arren moede maar weer schrapte.

Hoe moeilijk de gelijkenis ook is, de les is klip en klaar. Geld is maar geld. Vrienden zijn kostbaarder dan dat.

■ Zwijn...

Schoonheid bij een vrouw zonder verstand is een gouden ring in de snuit van een varken. (Spreuken 11:22)

Wat kunnen we dierenamen toch aardig toepassen. Haalt iemand een stomiteit uit, dan roepen we hem vriendelijk 'rond' toe. Als iemand achterelkaar door kakelt, kletst hij als een 'kip zonder kop'. Mannen in zwarte pakken met witte boorden zijn eenvoudig te identificeren als 'pinguïn'. Als iemand een bende van zijn kamer maakt, kun je hem bemoedigen met: 'zwijn!' En ben je aan het kroelen met je partner, dan kir je zachtjes 'poesje' – hetgeen bij onmin eenvoudig in 'kat' kan worden omgezet.

Zo ook een vrouw die er knap uitziet. Dan dringt zich onmiddellijk de vergelijking met een varken op. Althans, volgens de dichter van het Spreukenboek, de wijze koning Salomo. En alleen voor zover de betreffende dame van wijsheid gespeend is, want ware schoonheid ligt niet in het uiterlijk, maar

in het innerlijk. En de mooiste uiting van wijsheid is geloof in de Heer Jezus. Dat geeft diepte aan een mens. En echte schoonheid. Dan zijn we immers schapen van de Goede Herder – en geen varkens meer.

Maar als een prachtige maar domme vrouw al met een varken wordt vergeleken, hoe kan dan een stoere maar domme man worden gekenschetst? Misschien dat zelfs Salomo niet op dat woord kon komen en het daarom maar bij een vrouw hield...